

## Stadsparken del 4

### Stugan



Som jag skrev i del 2 så startade man redan 1897 en enkel servering i en rund paviljong, belägen där nuvarande Stugan ligger. Det var en privatperson som drev stället, men Stadsparksstyrelsen insåg redan 1901 att det fanns pengar i serveringen och övertog den.

I västra delen av Skjutsarehagen, nedanför platsen för Klockstapeln, på en öppen plats, fanns en skjutbana och en därtill hörande byggnad. Denna revs och virket användes delvis till att uppföra den första delen av Stugan den del, som ligger närmast staden. Denna första del är ritad av August Atterström som var stadsarkitekt vid tillfället. Detta skedde 1903 (bild 1). Bildens text är intressant: Paviljongen Dunkehallar, men det är Stassan!



Bild 1

Verksamheten gick alldeles utmärkt, det var oftast alldeles fullt och styrelsen insåg att det var nödvändigt att snarast vidga verksamheten. En privat arkitekt. Albin Brag född i Jönköping, men verksam i Stockholm, fick uppdrag att rita en tillbyggnad västerut. Detta skedde 1909. (bild 2)



Bild 2

Tiden förflöt, Stadsparken blev allt mer populär, det fanns spårvagn som gick nästan ända in i parken. Bilen var inte var mans egendom utan Stadsparken var det naturliga utflyktsstället under en stor del av sommaråret. Stugan var populärt, man sägs ha varit den första servering i staden som bakade och serverade wienerbröd. Man behövde en större samlingslokal inomhus att vara i vid dåligt väder, man behövde utvidga köket och föreståndaren vill gärna ha en liten lägenhet på tredje våningen. Uppdraget att rita en ytterligare utbyggnad gick till stadsarkitekten för tillfället Göran Pauli. Han ritade den sista stora utbyggnaden 1934. Sedan har Stugan anpassats och gjorts om i detaljerna, men någon stor ytterligare utvidgning har inte gjorts. (bild 3)



Vintertid var Stugan öppen på söndagarna då man åkte skidor och kälke i de många backarna, Det eldades då i den stora öppna spisen och det var tillåtet för kunderna att komma in och förtära egen medhavd dryck och tillbehör. Därför kallas ibland Stugan för Värmestugan. (bild 4)



Bild 4.

Under senare tiden av 1900-talet gjordes ett försök att döpa om Stugan till Nya Alphyddan, ett helgerån som gick om intet. Men nästa gång skriver jag om just den riktiga Alphyddan.